

Bijeenkomst op zaterdag 14 december 2024.

## 1. Mededelingen

Vandaag vieren we ons traditioneel kerstfeest, geen lezingen over astronomische onderwerpen. Wel een aantal mededelingen.

In 2025 is geen totale zonsverduistering en dan wordt er ergens in de wereld een eclips symposium georganiseerd. Dit gaat door in België meer bepaald in Leuven en wordt georganiseerd door de VVS.

Het symposium vindt plaats van 13 tot 15 juni 2025.

<https://www.vvs.be/subsite/sec-2025/over-sec-2025>

De werkgroepleden Ruben en Roel hebben onlangs een gesprek gehad met Joachim en Hans van de Cosmodrome. We constateren dat we langs mekaar ons ding doen. We zouden mekaar echter goed kunnen aanvullen. Bij Vendelinus zit een hoop astronomische kennis die we inzetten voor activiteiten die de Cosmodrome organiseert. Denk bv. aan een spreker voor Cosmic café of een thema avond. Verzoek aan onze leden om hierover na te denken. In januari 2025 komen we hier dan op terug.

## 2. Jubileum 25 jaar

We kijken nog even terug op de jubileumbijeenkomst op 30 november. Het was een geslaagd feest met ook gasten van andere astronomie verenigingen.

We sluiten dit jubileumjaar in schoonheid af met een terugblik in de prehistorie van de Cosmodrome. Jeanine neemt ons mee in het verhaal.

In 1968 nodigde Tony zijn sterrenvrienden uit in zijn appartement in Hasselt. Daar gaf Tony een uiteenzetting over een bepaald sterrenkundig vraagstuk. Iedereen kreeg een tas koffie en een wafel. De maand nadien daagden al nieuwe kandidaten op. Na enkele maanden werd de living te klein en werd uitbreiding gezocht in het St. Jozef college in Hasselt.

In die periode klopte Lode Vanhoutte aan met een gelijkaardig probleem voor de uitbreiding van de groep Descartes in Genk. Samen zochten Lode en Tony naar een geschikte locatie. Niet zo eenvoudig. Eerst in Bokrijk aangeklopt, maar geen plaats.

Tony kon een ruimte op de kop tikken in café Trefpunt op de Markt in Genk tegenover de Limburghal. Verder ging de zoektocht naar het toenmalig gemeentehuis van Genk. Op Kattevennen kregen ze een plaats toegewezen om een sterrenwacht te bouwen. Gelukkig waren er veel handige Harry's en wetenschappelijk onderlegde mensen in de groep. Het bouwen en timmeren kon



beginnen. In 1974 werd Tony nationaal voorzitter van de VVS en reisde hij Vlaanderen rond om voordrachten te geven. Maar hij was Genk niet vergeten. De auto reed zo vaak naar Genk dat de burens vroegen of die auto alleen reed. Later werd Tony provinciaal voorzitter. In Genk kwam er ondertussen een sterrenwacht met een prachtige tentoonstellingsruimte gevuld met mooi gekleurde isimo bollen voor de aanduiding van de planeten, sterren en sterrenstelsels. De monitoren konden elk hun verhaal vertellen. De sterrenkijkdagen waren een groot succes. De plaatsen voor activiteit werden op TV aangekondigd door weerman Armand Pien. Vrijwilligers stelden hun meegebrachte sterrenkijkers op voor waarnemingen. De bezoekers werden getraakteerd op koffie, wafels en broodjes belegd met zelfgemaakte kipkap. Intussen waren er twee actieve directeurs aangesteld: Johan Gijsenbergs en Chris Janssen. Met deze twee personen bloeide de sterrenwacht. Armand Pien stimuleerde en verspreide de slogan: iedere provincie moet een eigen volkssterrenwacht hebben. De gekende sterrenwacht in Grimbergen bestond al langer. Dan volgde Hove. Genk was in de running om derde te worden in Vlaanderen. De plannen voor de uitbreiding van het planetarium maakten het allemaal nog groter. De monitoren groeide. Met een volle bus konden we mooie uitstappen maken. Reizen waar we nu nog van kunnen dromen. Het Europlanetarium veranderde in Cosmodrome en kende ook bekendheid in het buitenland. Het jaarlijks diner was super. Toch een kleine weerklank. Alles verliep zo mechanisch. Er was weinig inbreng van de monitoren. Daarom besloot Erwin Verwichte in 2000 een groep op te richten voor de monitoren met sterrenkundige interesse. Met veel goede moed gestart. Na een aantal jaren kwam een nieuwe voorzitter maar het initiatief dijde uit. In 2005 heeft Tony het voorzitterschap overgenomen. De club groeide. De maandelijkse traditie van koffie en wafels werd koffie en taart. Het was een komen en gaan van leden. Een lange ledenlijst konden we optekenen. Gemiddeld bleven we vooraan in de twintig leden. Een mooi resultaat voor een tijd met zoveel mogelijke andere activiteiten. Er was ook interesse van Heerlen. Uitstappen naar



Nederland, bezoek aan de tentoonstelling op de Campus Diepenbeek. De samenkomst in Genk voor de deelnemers van de eclips deed ons watertanden. Jeanine denkt aan de vele voorbereidingen die zij meemaakten in hun jongere tijd naar de verschillende eclipsen over de hele wereld. Tony (10 en 1 niet geslaagd), Jeanine (7 en allemaal gelukt). Nu kibbelen wij er soms over wie heeft gewonnen. Maar het hoogtepunt was het bezoek aan Cern. Subliem. We hopen nog ooit de Einstein Telescoop te bezoeken. Mooie herinneringen die we blijven koesteren. Jeanine en Tony wensen Roel een mooie carrière als nieuwe voorzitter.



### 3. Nieuw logo Vendelinus

Diverse keren hebben we hierover al gesproken. Onze vereniging gebruikt thans volgend logo



Roel heeft een nieuw logo laten ontwerpen, verschillende ideeën worden getoond. We maken een definitieve keuze. Dit wordt ons nieuw logo van Vendelinus dat we vanaf 2025 gaan gebruiken:



## 4. Jaaroverzicht

Volgende onderwerpen zijn dit jaar aan bod gekomen:

Januari: interstellaire bezoekers en Euclid (Tony)

bezoek aan apochromaat (allen)

Februari: Black Hole Finder App (Josiane)

waarom was 2023 een warm jaar (Tony)

nomenclatuur dwergplaneten (Rudi)

Maart: Einsteintelecoop (Roel)

helikoptervlucht op Mars (Roel)

April: hominidae (Tony)

een beetje sterrenkunde (Josiane)

nieuws over het vroege heelal (Bart)

Mei: Poollicht (Josiane)

waarnemingsalarm voor Noorderkroon (Rudi)

Eclipsreis Arizona Texas (Martin)

Eclipsreis Texas (Roel)

Juni: Earthrise (Roel)

Evolutie mens anders verlopen dan gedacht (Tony)

grote structuren in het heelal (Tony)

Eclipsreis Texas (Ruben)

September: expo Einstein Telescoop (Roel)

jubileum Aquila (Rudi)

astronomische vakantieverhalen (Roel)

asteroid mission (Hans)

Oktober: bezoek expo Einstein Telescoop (allen)

November: Kepler en Tess (Tony)

jubileum Vendelinus (allen)

Maantijd (Bart)

December: kerstfeestje

## 5. Financieel jaaroverzicht

Penningmeester Juul geeft een overzicht van het Vendelinus spaarpotje. In januari 2024 was de stand € 173,53. Bij afsluiting van het boekjaar 2024 bedraagt de stand nog steeds positief op € 77,73. Met dank aan de Cosmodrome voor de sponsering van het jubileumfeest.



## 6. Kerstfeestje

En dan begint ons jaarlijks kerstfeestje. We genieten van het lekkere gebak, kerststronk, speculoos, wijn en frisdrank. Bij een knapperend haardvuur.

We wensen iedereen een sfeervolle kerstperiode. Even de teugels laten vieren en gezellig en relaxed de eindejaarsperiode ingaan. We hopen jullie allemaal weer te zien in 2025!

